



Interpellation till gymnasie- och vuxenutbildningens ordförande Rolf Öström ang. förutsättningarna inom SFI

2024-03-25

I ett samhälle som håller ihop är mångfald en styrka. Ett samhälle där alla ges förutsättningar att uttrycka sig på ett gemensamt språk, oavsett etnisk eller socioekonomisk bakgrund är ett starkt och inkluderande samhälle.

Utbildningen svenska för invandrare (SFI) har under det senaste årtiondet behövt vässa förmågan att möta allt fler vuxna med ingen eller mycket kort tidigare skolbakgrund. Allt fler människor med mycket kort och ibland ingen tidigare skolgång har kommit till Sverige. Gotland är inget undantag.

Det här är människor som behövs inom välfärden. Prognoser visar på en ökande arbetskraftsbrist inom gotländsk välfärd: förskolan, grundskolan, omsorgen och sjukvården, för att nämna några exempel. Utöver alla mänskliga förluster, har Region Gotland inte råd med en SFI-utbildning som inte lyckas i alla delar.

Gotlands SFI-utbildning finns idag samlad inom Vuxenutbildningen. Genom våra kontakter med verksamheten har vi förstått att man kämpar med otillräckliga resurser, framför allt för att ge personer som inte kunde läsa och skriva när de kom till Sverige, en bra och fullgod utbildning. Detta känns bekymmersamt ur flera perspektiv. Vuxenutbildningen har beskrivit hur otillräckliga kunskaper i att såväl tala som läsa och skriva svenska, gör det svårt att delta i vårt alltmer digitaliserade samhälle, att etablera sig på arbetsmarknaden eller i samhället i stort. Enskilda individer drabbas när kunskaperna i svenska inte räcker till för att till exempel utbilda sig till det yrke, för att delta i det sociala på jobbet, eller självständigt kunna söka vård när man själv eller ens barn blir sjukt.

Regeringen har tillsammans med Sverigedemokraterna sjuösatt en utredning om tidsbegränsad SFI som i skrivande stund är ute för remissbehandling. Jag känner en oro för att Gotland inte har beredskap att möta de ökade kraven som utredningen aviserar. Inte minst då verksamheten redan idag signalerar att SFI-utbildningen är underfinansierad och inte har resurser till allt man anser sig behöva kunna göra. Underfinansieringen av SFI nämns bland annat i GVN:s aktuella budgetskrivelse till regionstyrelsen.

Mina frågor:

Hur ser resultatet ut inom SFI:s studieväg 1, för personer med ingen eller väldigt kort utbildningsbakgrund? Hur ser du på dessa resultat generellt och utifrån Gotlands behov av kompetensförsörjning?



Anser du att Region Gotland gör tillräckligt för att alla SFI-studerande med kort utbildningsbakgrund ska klara SFI-utbildningens mål och därmed klara ett självständigt liv i Sverige?

Vad anser du som ordförande för GVN om den tidsbegränsning av SFI-studier som regeringen nu utreder och anser du att Region Gotland är rustat för en sådan förändring? Vilken dialog har du haft med regeringen, eller moderaterna nationellt i denna fråga?

Victoria Öjefors Quinn (V)