

INTERPELLATION



LIBERALERNA GOTLAND

Till Meit Fohlin

Solidaritet utan uthållighet

Det är i veckan ett år sedan Ukraina invaderades av Ryssland och hela världen förfäradades över det aggressiva angreppet. Tiden har gått och vi får ständiga rapporter om grymma attacker på civila, sjukhus och kritisk infrastruktur. Liv släcks varje dag. Ukraina betalar varje dag ett oerhört högt pris för vår frihet.

Tidigt under invasionen var det många kommuner som i solidaritet med Ukraina valde att flagga med den ukrainska flaggan, på åtminstone på någon kommunal flaggstång. Tyvärr verkar detta ha upphört på många ställen, och helt klart på Gotland.

Hela Europa har drabbats. Ekonomin är i gungning. Människor har flytt och får nu skapa sig nya liv i Sverige och i många andra länder. Många av oss känner de som flytt. Vi möter dem på jobbet, skolan, förskolan eller i något annat sammanhang.

Det förekommer många initiativ att hjälpa, stora och små. Solidaritet i form av ideella insatser, insamlingar. I stort och smått, men den ukrainska flaggan som vajade i solidaritet med ett folk som offerar sina liv mot en fiende som hotar Europa. Den har halats.

Flaggan är en värdefull symbol. Vi borde kunna visa vår solidaritet och vår medkänsla genom att flagga för Ukraina - åtminstone på någon plats på Visby ringmur tills detta blodiga krig är över.

Därför frågar jag RSO Meith Fohlin:

- anser du att vi bör visa vår solidaritet med Ukraina genom att flagga med den ukrainska flaggan på ringmuren?

Anna Hrdlicka
